

Εκδήλωση στην μνήμη του Γιώργου Κολέμπα (Θεσσαλονίκη)

BABYLONIA
Αποανάπτυξη, Τοπικοποίηση, Άμεση Δημοκρατία
Η Σημασία του Έργου του **Γιώργου Κολέμπα** για τα
Κινήματα



Τρίτη 20 Ιουνίου στις 19:00. στο Πάρκο στο Αγ. Βενιζέλου

Ομιλητές:
Γιάννης Μπίλλας: (Συγγραφέας)
Αντώνης Μπρούμας: (Περιοδικό Βαβυλωνία)
Γρηγόρης Τσιλημαντός: (Α.Κ Θεσσαλονίκης)

12 Ελευθεριακό
φεστιβάλ βιβλίου
Θεσσαλονίκης
20-21-22
Ιουνίου 2023

Στις 20 Ιουνίου στις 19:00
στο πάρκο στο Αγ. Βενιζέλου
ανοίγουμε το 12ο Ελευθεριακό
φεστιβάλ βιβλίου
Θεσσαλονίκης με μία εκδήλωση
μνήμης στον Γιώργο Κολέμπα
και αποτίμησης του έργου του.

Η ζωή και η σκέψη του Γιώργου έχουν ένα σπάνιο δεσμό συνοχής για την εποχή μας. Εκεί που γύρω μας είναι όλα κομματιασμένα αποσπασματικά και εξατομικευμένα, το πρόταγμα του Γιώργου έργω-λόγω είναι πρόταση συνεκτική και ταυτόχρονα ανοιχτή για το ξεπέραςμα του κυρίαρχου μοντέλου της οικονομίας και της οργάνωσης της ζωής. Είναι το ξεπέραςμα του οικονομισμού και της ιδεολογίας της απεριόριστης ανάπτυξης που τον παράγει και τον στηρίζει για να αναπαραχθεί και η ίδια ως ερμηνευτικό εργαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ο Γιώργος δεν στάθηκε μόνον εκεί. Είδε στις αυτόνομες, αξιοβίωτες και οριζόντια αναπτυγμένες κοινότητες την εναλλακτική απέναντι στον κρατικό συγκεντρωτισμό και στον γιγαντισμό των σύγχρονων πόλεων που δεν έχουν μόνο πολλά και

πολλαπλά μέγα-προβλήματα σπαταλώντας ενέργεια , πόρους και εν τέλει τους ίδιους τους πολίτες, αλλά επιπλέον τα παράγουν πολλαπλασιάζοντας την κοινωνική ασφυξία σ'αυτόν τον φαύλο κύκλο των αδηφάγων ψευδοαναγκών .

Αυτή η εναλλακτική των αυτόνομων κοινοτήτων για τον Γιώργο εδαφικοποιείται μέσα από την τοπικοποίηση οργανωμένη πάνω στα θεμέλια της άμεσης Δημοκρατίας χωρίς αφεντικά και χωρίς την εξουσία των ειδικών.

Οι κοινότητες των κοινοτήτων για τον Γιώργο είναι μοίρασμα και όχι ιδιοποίηση , είναι συνεργασία και αμοιβαία αλληλοβοήθεια και όχι περιχαράκωση και περίφραξη . Μέσα σε αυτές τις κοινότητες διείδε τον νέο ανθρωπολογικό τύπο που τις παράγει και των παράγουν τον νέο ανθρωπολογικό τύπο που τις παράγει και τον παράγουν ως αυτόνομο και αυτεξούσιο άτομο. Μέσα στην συνέργεια της συλλογικής ζωής βρίσκει το νόημα του , έχοντας πλήρη επίγνωση πως έξω από αυτήν δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ως αυτόνομο ούτε ως αυτεξούσιο άτομο